



Rouwcentrum Van Damme & zoon - 052 41 44 55 - www.rouwcentrum-vandamme.be



*Een mens kan zachtjes sterven.
Een beetje als de bomen
die al hun bladeren verliezen
niet ineens, maar één voor één.*

Celine D'Hooghe
1932 - 2021



Een vrouw, een moeder, een meter uit de duizend

MEVROUW

Celine D'Hooghe

echtgenote van Marcel Aelbrecht

Geboren te Lebbeke op 29 augustus 1932 en overleden
in het AZ "Sint-Blasius" te Dendermonde op 24 juli 2021.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van verscheidene verenigingen.

De uitvaartliturgie voor Celine heeft plaats in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk
te Lebbeke-centrum met max. 150 personen,

op vrijdag 30 juli 2021 om 10 uur

gevolgd door de bijzetting in de familiekerk op het kerkhof te Lebbeke.

Er is mogelijkheid tot condoleren in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.

Online condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Familie D'Hooghe - Aelbrecht - p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke

Zij leeft verder in het hart van:

Monique en André Aelbrecht - Dierickx

Koen en Nele, Jesse

Stef en Mieke, Ties, &

Hugo Aelbrecht

Hans, Marcel, Alice

Thomas en Lies, Will, Roos, Fee

Jan en Ilse

Chris en Frank Aelbrecht - Bewaert

Leen en Koen, &

Katrien en Thibault, Emilia, Elouise

Hilde en Jurgen Aelbrecht - De Nil

Célien en Dries

Emiel

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families D'HOOGHE - AELBRECHT - HEIRBAUT - GIELENS.

Met dank aan iedereen die haar verzorgd en gesteund heeft.