



Achter tranen van verdriet
schuilt de glimlach van herinnering

DE HEER

Clement Keppens

Weduwnaar van mevrouw Diana De Backer († 2011)

Geboren te Lebbeke op 10 november 1931 en overleden in het WZC "Hof ter Veldeken"
te Lebbeke op 11 juni 2019.

Muzikant in hart en nieren.

De afscheidsplichtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats
in het crematorium "Heimolen", Waasmunstersesteenweg 13 te Sint-Niklaas

op dinsdag 18 juni 2019 om 10.30 uur

gevolgd door de crematie,
de bijzetting van de asurne in het columbarium heeft plaats op het kerkhof te Lebbeke om 15.15 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de wachtruimte van het crematorium vanaf 10.15 uur.

*Er is gelegenheid om Clement een laatste groet te brengen
op maandag tussen 18 uur en 19 uur
in het Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke-centrum*

Als ik ooit doodga,
Verstik me dan niet in je tranen,
Maar schep een herinnering
Aan mijn lach

Dit melden u met diepe droefheid:

Pieter en Linda De Visscher - Keppens
Kristof De Visscher
Liesbet De Visscher en Jens Vermeir
Tobe en Louette



zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

De families KEPPENS - DE BACKER - MONSIEUR - VAN HOEF.

Met dank aan Dokter P. Crabeels en het personeel van WZC "Hof ter Veldeken" te Lebbeke.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Volaardestraat 126 te 9200 Dendermonde