

We hebben afscheid moeten nemen van

De Heer

## *Emiel Van den Abbeele*

weduwnaar van mevrouw Rosa Moonen († 2008)

Geboren te Lebbeke op 30 mei 1930 en  
overleden te Dendermonde op 22 juni 2022.

*Emiel, beenhouwer op rust,  
was een gevierd duivenkampioen op alle afstanden:  
van de snelheid, over de halve fond, tot de zware fond.  
Lid van duivenmaatschappij "Land van Aalst"*

Samen willen wij onze dankbaarheid uitspreken voor wat hij in ons leven betekende tijdens de plechtigheid in **Rouwcentrum het Afscheid**,  
Motbaan 1 (Flor Hofmanslaan) te Lebbeke  
**op woensdag 29 juni 2022 om 10.30 uur.**

Gevolgd door de bijzetting van zijn asurne  
in het urnenveld op het kerkhof te Denderbelle.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren  
in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 10.15 uur.

*Op verzoek van de overledene is het niet mogelijk om een laatste groet te brengen,  
hij wil herinnerd worden zoals u hem heeft gekend.*



Hij leeft verder in de herinneringen van:

Dirk en Tamara Van den Abbeele - Van Steen

*zijn zoon en schoondochter*

Martine en Fidelis (†) Van den Abbeele - Meert, kinderen en kleinkinderen

Marguerite (†) en Alfons Van den Abbeele - Cooreman en zoon

Clement en Huguette (†) Van den Abbeele - Heyvaert, kinderen en kleinkinderen

Etienne (†) en Alma (†) Moonen - Roels en kinderen

*zijn broer, zus, schoonbroer, neven en nichten*

De families Van den Abbeele - Moonen - Luypaert - Cools.

*De familie dankt*

*Dokter Badisco en het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis*

*Tevens een woord van dank aan Danny Van Steen,*

*die hem hielp bij het verzorgen van de duiven en het behalen van de topprestaties.*

Condoleren via: [www.rouwcentrum-vandamme.be](http://www.rouwcentrum-vandamme.be)

Rouwadres: Kasteelstraat 200 - 9255 Buggenhout