

*Een geest zo sterk als een beer,
een lichaam uiteindelijk toch te teer.
Een wijsheid niet te evenaren,
een wilskracht haast niet te bedaren.
Een vechtlust bijna niet te temmen,
alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen.*

- Hermien Lok -

Rouwcentrum Van Damme en Zoon - Brusselsesteenweg 18 te 9280 Lebbeke 052 41 44 55



Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Erik De Wolf

weduwnaar van mevrouw Christiane Heyvaert († 2005)

Geboren te Wieze op 1 mei 1959 en thuis overleden op 26 november 2020.

Vrijwillige Brandweerman te Lebbeke op rust.

Door de huidige omstandigheden inzake Covid-19 zijn we genoodzaakt om in beperkte kring afscheid te nemen van Erik in de parochiale kerk Sint-Martinus te Denderbelle, waarna de bijzetting in de grafkelder plaatsheeft op het kerkhof te Denderbelle.

Rouwadres: Familie De Wolf
p/a Rouwcentrum Van Damme en Zoon - Brusselsesteenweg 18 te 9280 Lebbeke
online condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be



Erik De Wolf

1959 - 2020

Hij was de papa van:

Kris De Wolf

Sarah en Davy De Wolf - Van Malderen

Ruby en Jayden

Jonathan en Nancy De Wolf - De Bruycker

Hij was de zoon van:

Maurits (†) en Judith (†) De Wolf - De Smedt

Hij was de broer, schoonbroer en nonkel van:

Roger (†) en Godelieve De Wolf - Buyl, kinderen en kleinkinderen

Etienne (†) en Godelieve De Wolf - Van Molle, kinderen en kleinkinderen

Etienne en Jacqueline De Ridder - De Wolf, kinderen en kleinkinderen

Marc en Marie-José De Ganck - Heyvaert, kinderen en kleinkinderen

François en Godelieve Luybaert - Heyvaert, kinderen en kleinkinderen

Lutgart Heyvaert

De families DE WOLF - HEYVAERT - DE SMEDT - VAN CAUTER.

Met dank aan Dokter Badisco en zijn thuisverpleging Patrick Van Den Steen.