

*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe 'n beetje
en alle beetje die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe.
Maar op 'n keer, dan ben je aan je allerlaatste beetje toe.*

-Toon Hermans-



Etienne Van Malderen
1951 - 2021

Rouwcentrum Van Damme & zoon - 052 41 44 55 - www.rouwcentrum-vandamme.be

Liefdevol aandenken aan een echtgenoot, van en pepeken uit de duizend

Etienne Van Malderen

echtgenoot van mevrouw Nicole Roelands

Geboren te Dendermonde op 15 april 1951 en overleden te Lebbeke op 26 juli 2021.

Lid van WSV Horizon Opwijk

De afscheidsplichtigheid van Etienne heeft plaats in beperkte kring in het crematorium Heimolen te Sint-Niklaas, waarna de bijzetting van de asurne plaatsheeft in het urnenveld van het kerkhof te Lebbeke.

Hij leeft verder in het hart van:

Nicole Roelands

zijn echtgenote

Mario en Marijke Van Malderen - Mertens
Maartje

Kenny en Carla Van Malderen - Cruz
Telmo en Telma

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families VAN MALDEREN - ROELANDS - GOEDGEZELSCHAP - VAN DAMME.

Met dank aan Dokter François Saeys.

Online condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Lange Minnestraat 131 te 9280 Lebbeke