

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.

De familie dankt u voor uw gebed en elk teken van medeleven.

Rouwcentrum Van Damme & zoon - 052 41 44 55 - www.rouwcentrum-vandamme.be



*De tijd sterft niet
Mijn tijd is nu verleden tijd
Kijk af en toe eens om
Ween niet, maar lach
Want de tijd is al zo kort.*

François Philips
1934 - 2022



Heden is van ons heengegaan

De Heer

François Philips

weduwnaar van mevrouw Henriette Dieriks († 2021)

Geboren te Lebbeke op 17 mei 1934 en
overleden in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 4 januari 2022.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van François
tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke
op dinsdag 11 januari 2022 om 10 uur
gevolgd door de uitstrooiing van de asurne op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid om de familie te condoleren na de plechtigheid.

Hij leeft verder in de herinneringen van:

Marc en Anny Philips - Baertsoen en kinderen
Peter en Karine Boeykens - Philips

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

*Met dank aan Dokter Lien Declerck,
het personeel, de vrijwilligers en de medebewoners van WZC Hof ter Veldeken te Lebbeke
en het personeel van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.*

condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be
of tav Familie Philips - Dieriks, p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke