

Met droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van

Mevrouw

Francine Mertens

weduwe van de heer Odilon Philips († 2013)

Geboren te Lebbeke op 25 juni 1925 en overleden
in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 20 mei 2019.

Dit melden u met diepe droefheid:

Luc en Annie Philips - De Proft

haar kinderen

Michaël Philips

Mattias en Eline De Wael - Philips en Rune

Bart en Laure Van Den Bossche - Philips

haar kleinkinderen en achterkleinkind

Haar neven, nichten en aanverwanten.

De families MERTENS - PHILIPS - VASTENAVONDT - DE RIDDER.

*Met dank aan haar huisartsen Dokters M. Van Poel en L. Declerck,
het personeel van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde en
van Huize Wispelaere te Lebbeke.*

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen van Francine tijdens de uitvaartliturgie
in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke-centrum

op vrijdag 24 mei 2019 om 10 uur

gevolgd door de crematie,

waarna de bijzetting plaatsheeft in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst in de kerk, gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

*De parochiale nadienst voor de overledenen heeft plaats
op zondag 16 juni 2019 om 11 uur in voornoemde kerk.*

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: tav Familie Philips - Mertens

p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke, 052 41 44 55