

*Denk aan mij terug
Maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon.*

De Heer

Frans Pieters

echtgenoot van mevrouw Marcella Ruysbergh

Geboren te Herdersem op 10 maart 1930 en
overleden te Aalst op 7 februari 2019.

Lid van wandelclub De Denderklokjes

De afscheidsplichtigheid voor Frans heeft plaats
in beperkte kring in het crematorium "Siesegem",
Merestraat 169 te 9300 Aalst.

op woensdag 13 februari 2019 om 12 uur

Gevolgd door de crematie,
waarna zijn asurne thuis een speciaal plaatsje krijgt.

Samenkomst in het crematorium vanaf 11.45 uur,
gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

*Er is gelegenheid een laatste groet te brengen in het mortuarium
van het OLV ziekenhuis te Aalst, Groenstraat 119 te Aalst
op zondag van 14 tot 18 uur, op maandag van 8.15 tot 11.15 uur
en van 14 tot 19 uur en op dinsdag van 8.15 tot 11.15 uur.*

Hij leeft verder in de herinneringen van:

Marcella Ruysbergh

zijn echtgenote

Jean-Pierre en Greta Pieters - Moreels
Ilse

Marco en Milan

Cindy

Benny en Maggie Pieters - De Pauw

Emma

Jens

Stijn en vriendin

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn neven en nichten.

De families

PIETERS, RUYSBERGH, LEDEGEN en VAN NEYGHEM.

*Met dank aan Dokter A. Vanderborght,
de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis en
het personeel van de dienst Cardiologie van het OLV te Aalst.*

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Bovenhoek 13 - 9280 Wieze

Rouwcentrum Van Damme en zoon 052 41 44 55