

"Het verlies was er al voordat het afscheid kwam"

Mevrouw

Georgette Bonduelle

Geboren te Lebbeke op 22 december 1945
en er overleden omringd door haar kinderen
op 20 november 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te
nemen van Georgette in het crematorium "Heimolen"
Waasmunsterse Steenweg 13 te 9100 Sint-Niklaas via Parking A
op zaterdag 27 november 2021 om 9 uur

gevolgd door de bijzetting van de asurne in het
urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst in de wachtruimte van het crematorium vanaf 8.45 uur.

*Gezien de huidige maatregelen omtrent het COVID-19 virus
is het dragen van een mondmasker verplicht.*

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
Correspondentieadres: *tav Familie Bonduelle*
p/a Rouwcentrum Van Damme
Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke - 052 41 44 55

*'s Avonds in het donker, dan kijk ik naar de maan.
En zie ik tussen alle sterren, jouw sterretje staan.*

*Het is de allermooiste, hij geeft het meeste licht.
En als ik heel goed kijk, zie ik jouw gezicht.*

*Ik mis je hier beneden en denk heel veel aan jou.
Zachtjes fluister ik naar boven, dat ik zielsveel van je hou...*

Zij leeft verder in de herinneringen van:

Maureen en Marc Smekens - Lambrechts
Niels en Evy, Julian en Emiel
Rutger en Martha, Leon en Mona (☆)

Kathleen en Marc Smekens - De Clippel
Jozefien
Charlotte en Jochen

Jürgen en James Smekens - Aswin

Ingeborg en Stephen Smekens - Addae
Rebecca en Stijn
Luka
Senne
Melantha

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar zus Christiane, neven en nichten.

*Met dank aan Dokter Annemie Vanderborght
en Dokter Maarten Van Marcke.*