



*Dankbaar nemen wij afscheid van een
onvervangbare moeke*

Mevrouw

Hélène Van Damme

weduwe van De Heer Marcel Vermeiren († 2015)

Geboren te Appels op 30 april 1937
en overleden in het Woonzorgcentrum "Hof ter Veldeken"
te Lebbeke op 8 februari 2020.

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Allen die haar gekend hebben, nodigen wij uit om samen
met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie
in de parochiekerk van de Allerheiligste Sint Salvator te Wieze.

op vrijdag 14 februari 2020 om 10 uur

gevolgd door de crematie en bijzetting van de asurne in
het urnenveld van het kerkhof te Wieze.

Samenkomst en begroeting vanaf 9.30 uur
achteraan in de kerk.

De parochiale nadienst voor de overledenen heeft plaats
op zondag 15 maart 2020 om 9.30 uur in voornoemde kerk.

*De familie biedt u de gelegenheid om Hélène een laatste groet
te brengen in het Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18
te 9280 Lebbeke op donderdag van 18 tot 19 uur.*

Dit melden u met diepe droefheid:

moeder van
Luc en Josiane Vermeiren - Tant
Fons en Lieve Van Den Vreken - Vermeiren

zus, schoonzus en tante van
Willy (†) en Monique Van Damme - De Vocht,
kinderen en kleinkinderen
René en Nadine Vermeiren - Van Brempt,
kinderen en kleinkinderen

De families: Van Damme - Vermeiren - Verhofstadt -
De Batselier - Moortgat.

Met bijzondere dank aan:

*haar huisarts, Dokter Carl Caudron
het verzorgend en verplegend personeel van het
woonzorgcentrum "Hof ter Veldeken".*

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadressen: Cassestraat 20 te 9310 Baardegem
Meysveld 28 te 9280 Lebbeke

Rouwcentrum Van Damme en zoon - 052 41 44 55