

Je bent zo ver
onbereikbaar
onhoorbaar

Je bent weg
maar niet vergeten

Je leeft verder
in ieders hart
dat je ooit raakte

De familie dankt u voor uw gebed en elk teken van medeleven.

Rouwcentrum Van Damme & zoon - 052 41 44 55 - www.rouwcentrum-vandamme.be



*Zij heeft haar strijd gestreden.
Haar wereld werd steeds kleiner om haar heen
Hoe zij in stilte heeft geleden,
weet niemand: zij alleen*

Henriette Dieriks
1936 - 2021



Heden is van ons heengegaan

Mevrouw

Henriette Dieriks

echtgenote van de heer François Philips

Geboren te Buggenhout op 9 juli 1936 en
overleden in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 16 december 2021.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken

Door de huidige omstandigheden inzake Covid-19 nemen wij in intieme kring afscheid van Henriette tijdens de uitvaartliturgie in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke, gevolgd door de bijzetting van de asurne in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.

Zij leeft verder in de herinneringen van:

François Philips

haar echtgenoot

Marc en Anny Philips - Baertsoen en kinderen
Peter en Karine Boeykens - Philips

haar kinderen en kleinkinderen

Haar zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.

*Met dank aan Dokter Lien Declerck,
het personeel, de vrijwilligers en de medebewoners van WZC Hof ter Veldeken te Lebbeke
en het personeel van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.*

condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be
of tav Familie Philips - Dieriks, p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke