

'n Beetje
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
't Is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer ben je aan
je laatste beetje toe. *-Toon Hermans-*



Louisa De Vlieger

1925 - 2024

Rouwcentrum Pierre en Stef Van Damme - Lebbeke - 052 41 44 55 - www.rouwcentrum-vandamme.be

Liefdevol aandenken aan

Louisa De Vlieger

weduwe van Roger Van Damme († 2005)

Geboren te Denderbelle op 20 augustus 1925 en overleden in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 28 januari 2024.

Wij nemen volgens de wens van Louisa in intieme kring afscheid van haar.
Zij zal bijgezet worden bij haar echtgenoot op het kerkhof te Sint-Gillis-Dendermonde.

Zij leeft verder in het hart van:

Monique en Ludo Van Damme - Vanwezer

Katrien Vanwezer

Emberlien Buyle

Evander Buyle

Tom Vanwezer

Toon en Veerle Vanwezer - Speltincx

Camus Vanwezer

Hugo en Christine Van Damme - De Smedt

Kristof Van Damme

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonzussen, neven en nichten.

De families DE VLIAGER - VAN DAMME - VAN BIESEN - DE MAN.

Met dank aan iedereen die haar verzorgd en gesteund heeft.

Condoleren via : www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadressen: Tav Familie Louisa De Vlieger - p/a Rouwcentrum Van Damme Pierre en Stef
Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke - 052 41 44 55.