



*Liefdevol aandenken aan*

DE HEER

# Marc Van Mol

zoon van Maurice (†) en Maria (†) Van Mol - Bieseman

Geboren te Dendermonde op 19 december 1949  
en onverwachts overleden  
te Lebbeke op 14 augustus 2020.

*De familie dankt u voor uw blijken van medeleven.*

Marc

Jij was jij.

Je leefde je leven op jouw manier,  
rustig, één met de natuur.

Het werk in de tuin gaf je voldoening en  
je was dankbaar voor de vruchten ervan.

Berichtjes blijven nu onbeantwoord,  
maar ik koester het laatste waarin je schrijft:  
'de mooie dagen komen zeker terug'.

Je zus Olga

Condoleren via : [www.rouwcentrum-vandamme.be](http://www.rouwcentrum-vandamme.be)