

*Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
Flink was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn*

Marcel Aelbrecht
1927 - 2022



Rouwcentrum Van Damme & zoon - 052 41 44 55 - www.rouwcentrum-vandamme.be



Een man, vader en peter uit de duizend

DE HEER

Marcel Aelbrecht

weduwnaar van Celine D'Hooghe

Geboren te Lebbeke op 20 augustus 1927 en er overleden in WZC Ter Sig op 6 januari 2022.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van de Koninklijke Belgische Duivenbond en diverse andere verenigingen.

De uitvaartliturgie voor Marcel heeft plaats in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke

op zaterdag 15 januari 2022 om 10 uur

gevolgd door de bijzetting in de familiekerk op het kerkhof te Lebbeke.

Er is mogelijkheid tot condoleren in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.

*Er is gelegenheid om Marcel een laatste groet te brengen bij Rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op woensdag 12 januari 2022 van 18 tot 19 uur.*

Hij leeft verder in het hart van:

Monique en André Aelbrecht - Dierickx

Koen en Nele, Jesse

Stef en Mieke, Ties, Ibe

Hugo Aelbrecht

Hans, Marcel, Alice

Thomas en Lies, Will, Roos, Fee

Jan en Ilse

Chris en Frank Aelbrecht - Bewaert

Leen en Koen, Olivia

Katrien en Thibault, Emilia, Elouise

Hilde en Jurgen Aelbrecht - De Nil

Célien en Dries

Emiel

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families AELBRECHT - D'HOOGHE - GIELENS - HEIRBAUT.

Met dank aan iedereen die hem verzorgd en gesteund heeft.

Online condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Familie Aelbrecht - D'Hooghe - p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke