

"Het mooiste lied zingt binnēn  
onaangeroerd door woorden,  
daar zingen aarde en hemel in,  
daar stijgt de ziel ten boorde."

-A. Van Wilderode-



Met een hart vol weemoed nemen wij afscheid van

## Maria Vermeir

echtgenote van Remi Bosman († 2016)

Geboren te Wieze op 16 mei 1929 en overleden te Aalst op 30 juli 2020.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken  
Parochiaal actief

Wegens de maatregelen omtrent het Covid-19 virus heeft het afscheid voor Maria plaats  
in familiale kring in de parochiekerk van de H.H. Salvator te Wieze  
waarna Maria wordt bijgezet in de familiekerk op het kerkhof te Wieze.

Er is gelegenheid om Maria een laatste groet te brengen bij Rouwcentrum Van Damme,  
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op woensdag van 18 tot 19 uur.



"Niet de dagen - niet de tijd -  
bepaalt de waarde van het lied  
dat mensen zingen  
maar de liefde hooggespannen  
op vergulde snaren."

## Maria Vermeir

1929 - 2020

### Dit melden u bedroefd maar met grote dankbaarheid:

Hilde Bosman

Jo en Vera Abbeloos - Bosman

haar kinderen

Kurt en Sylvie De Wit - Verberckmoes, Leno en Vic

Domien en Dorien Verberckmoes - Aelbrecht, Juul en Fien

Nick en Sofie Peeters - Uyttersprot, Luca, Ella en Anna

Seraf en Katrien De Smedt - Uyttersprot, Bavo en Suzanne

Jasmien Abbeloos

Djef en Lisa Abbeloos - Van Schoor

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus Magda, schoonbroer Edgard, schoonzussen Julienne, Jeanne en Lisette, neven en nichten.

De Families VERMEIR - BOSMAN - CORNELIS - VAN DAMME.

Met dank aan Dokter Van Mulders, Dokter Franssens, thuisverpleger Patrick Van den Steen en familiehelp.

Condoleren via: [www.rouwcentrum-vandamme.be](http://www.rouwcentrum-vandamme.be)

Correspondentieadres: Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke