



Dankbaar voor al je zorgen, Dankbaar voor al je liefde

MEVROUW

Marie-Louise Van Damme

weduwe van de heer Jan Huyck († 2015)

° 11-10-1934 - † 22-01-2020

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Marie-Louise tijdens de uitvaartliturgie in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke-centrum

op vrijdag 31 januari 2020 om 10 uur

Aansluitend volgt de crematie,
waarna de bijzetting plaatsheeft in familiegrond op het kerkhof van Lebbeke.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 9.30 uur.

De parochiale nadiensdienst heeft plaats in voornoemde kerk
op zondag 16 februari 2020 om 11 uur.

De familie biedt u de gelegenheid om Marie-Louise
een laatste groet te brengen in het Rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op woensdag van 18 tot 19 uur.

Zij was de moeder en grootmoeder van:

Marc en Christel Huyck - Colson

Hannelore

Carolien en Jonas

Dirk en Natascha Huyck - Van Meirvenne

Sofie en Frederique, Louis en Emile

Jan-Pieter en Stephanie

Yenna en Louis

Ronny en Lydia Remue - Huyck

Steven en Fatih en Leyna

Elke en Kurt

Tom

Jan en Els De Vis - Huyck

Gert-Jan en Sarah

Toon en Amber

Zij was de zus, schoonzus en tante van:

Alois (†) en Christiane Van Damme - Van de Velde, kinderen en kleinkinderen

Maurits en Lut Van Damme - De Wachter, kinderen en kleinkinderen

Petrus (†) en Bertha (†) Huyck - Verhas, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Louis en Amelie (†) Huyck - Van Gerwen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Clementine Huyck (†)

Delen mee in dit verlies:

De families VAN DAMME - HUYCK - DE DONDER - VAN BELLE.

Met oprechte dank aan:

Alle mensen die Marie-Louise verzorgd en gesteund hebben

en in het bijzonder Dokter Vanderborght en de palliatieve eenheid "De Haven".

Condoleren via; www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Centrumstraat 6B - 9280 Lebbeke

Terwijl jij weg bent,
en enkel leegte laat,
vermoed ik dat je nog bestaat,
dat ik je kan horen
en nog met je kan spreken,
want de liefde die er was
kan zelfs de dood niet breken.