



voor altijd in
ons hart...

Wij nemen afscheid van

Paul Podevyn

° Aalst 18 augustus 1947 - † Dendermonde 24 maart 2020

Zoon van Albert (†) en Rosa (†), echtgenoot van Goedele en papa van Riet, Leen en Dieter

Gekend als fotograaf maar vooral een lieve zachte man,
een vader en grootvader voor zijn kinderen en kleinkinderen
die hij met veel humor de waarden van het leven heeft meegegeven.

Bedankt vava!

Dank aan het personeel van Inkendaal, De Wispelaere, AZ Sint-Blasius,
thuisverpleging Stéphanie Bosman, de collega's van groepspraktijk de Kouter
en in het bijzonder aan zijn trouwe vrienden en familie, hun bezoekjes deden enorm deugd.

Het afscheid zal plaatsvinden in intieme kring.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be of
tav Familie Podevyn - p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke - 052 41 44 55



Paul Podevyn

1947 - 2020

Hij leeft verder in het hart van:

Goedele

zijn vrouw

Riet en Karel

Dries & Celien, Wout, Dries & Meetgen, Brecht

Leen en Sallie

Dieter en Sofie

Jotte en Warre

zijn kinderen en kleinkinderen

Marie Louise en Jacques (†), kinderen en kleinkinderen

Annie en Roger, kinderen en kleinkinderen

Louis en Annie, kinderen en kleinkinderen

zijn broer en zussen, schoonbroer,
schoonzus, neven en nichten

Familie Saeys

zijn schoonbroers en schoonzussen,
neven en nichten

**Onze va heeft een steen verlegd in een rivier op aarde. Hij zal nooit vergeten
worden omdat door deze steen te verleggen het water nooit dezelfde weg zal gaan.**