

*Een bijzondere vrouw en liefdevolle moeder en grootmoeder
is van ons heengegaan.*

*Verdrietig en dankbaar voor wat zij voor ons betekende,
nemen we met mooie herinneringen afscheid van*

Paula Bosman

Weduwe van François Van Den Broeck († 2015)

Geboren te Lebbeke op 8 april 1936 en
van ons heengegaan te Lebbeke op 19 januari 2024.

Dit melden u

Marc en Katrien Van Den Broeck - Leenaert *haar zoon en schoondochter*

Indy Van Den Broeck *haar kleinzoon*

Haar neven en nichten.

De families Bosman - Van Den Broeck.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Paula tijdens de afscheidsplechtigheid aan de asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd op **zaterdag 27 januari 2024 om 12.30 uur** in **Rouwcentrum het Afscheid**, Motbaan 1 te Lebbeke.

De asurne zal begraven worden in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in de wachtruimte vanaf 12.15 uur.

*Voor de goede zorgen danken wij haar huisarts Dokter Lien Declerck,
het team van WZC Hof ter Veldeken te Lebbeke en allen die haar met liefde en zorg hebben omringd.*

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Familie Paula Bosman p/a Rijksweg 125 - 2880 Bornem

Rouwcentrum Van Damme Pierre en Stef - Lebbeke - 052 41 44 55