

The deepest feeling always shows itself in "Silence"
Side by side in "Silence" without a single word,
it's the loudest sound I ever heard
and give you all the answers that you need to hear.
Your "silence" says the things you cannot say in words.



DE HEER

Petrus Van der Borght "Pierre van Napoleon"

weduwnaar van mevrouw Joanna Van de Perre († 2009)

° Mazenzele 23 augustus 1922 - † Mazenzele 20 mei 2020

Door de omstandigheden omtrent het COVID-19 virus heeft het afscheid plaats in intieme kring.

U kan onze papa nog een laatste groet brengen op maandag 25 mei 2020 tussen 16 en 17 uur
na afspraak bij Rouwcentrum Van Damme te Lebbeke.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres : tov Familie Van der Borght

p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke, 052 41 44 55



Herinner mij,
maar niet in sombere dagen,
In een stralende zon,
Hoe ik was,
toen ik alles nog kon.

Petrus Van der Borght

1922 - 2020

Hij leeft verder in het hart van:

Jacqueline Van der Borght

Edel Berghman en Wim Van Linthout en dochters Mirthe en Soete

Nele Berghman en Ken Duncan en dochter Minneke

Yvette Van der Borght

Karen Delbecque en Rik Verheyden en kinderen Tijs en Renee

Daniëlla Van der Borght

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Louis (†) en Liza (†), kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Frans (†) en Jeanette (†) en kinderen

Marcel (†) en Suzanne (†)

Fons (†) en Caroline (†), kinderen en kleinkinderen

Maria en Phil (†), kinderen en kleinkind

Jeanne en Bert, kinderen en kleinkind

Benny en Rita, kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families VAN DER BORGHT - VAN DE PERRE - SANDERS - HEYVAERT.

Bedankt Veronique en Els voor de goede verpleegkundige zorgen en jullie dagelijkse hartelijke glimlach.

VOOR ALTIJD IN ONS HART.