

Waarom al dat vechten
waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht
Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht

Pieter Heuvinck

1982 - 2019

Een man, papa, zoon en broer uit de duizend

Pieter Heuvinck

echtgenoot van Dorien Van den Elzen - papa van Maithé en Mathis

° Aalst 7 oktober 1982 - † Wieze 9 september 2019.

Lid Van WKV de Toeigrappers

Wij nemen samen afscheid van Pieter tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk Sint-Salvator te Wieze

op zaterdag 14 september 2019 om 10 uur

gevolgd door de crematie en bijzetting in het urnenveld op het kerkhof te Wieze.

Samenkomst in de kerk, gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

De parochiale nadienst zal opgedragen worden in voornoemde kerk op zondag 27 oktober om 9.30 uur.

U kan Pieter een laatste groet brengen bij Rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op vrijdag van 18u tot 19u.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Dorien Van den Elzen

zijn echtgenote

Maithé en Mathis

zijn oogappels

Willem (†) en Marleen Heuvinck - Saeys

zijn ouders

Patrick en Pascale Van den Elzen - Pauwels

zijn schoonouders

Ann en Bert Heuvinck - Matthijs, Liesl en Lore

zijn zus, schoonbroer en nichtjes

zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

De families HEUVINCK - VAN DEN ELZEN - SAEYS - PAUWELS.

Een bijzonder woord van dank aan iedereen die hem gesteund, verzorgd en bijgestaan heeft.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Aalstersestraat 55 - 9280 Wieze