



*We zeggen veel te gauw, het is voorbij,
want telkens weer zal ik jou tegenkomen.
De dood heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was, en ook niet wat je zei.
Nu je mijn hand niet meer kunt raken,
raak je mijn hart nog dieper.
-Toon Hermans-*

Marguerite Van Impe

1928 - 2025

Rouwcentrum Pierre en Stef Van Damme - Lebbeke - 052 41 44 55 - www.rouwcentrum-vandamme.be

Liefdevol aandenken aan

Marguerite Van Impe

weduwe van Frans Van den Broeck.

Geboren te Teralfene op 12 september 1928 en overleden in WZC De Heymeulen te Buggenhout op 22 maart 2025.

Wij nemen in intieme kring afscheid van Marguerite
waarna haar asurne zal uitgestrooid worden op het kerkhof te Lebbeke.

Zij leeft verder in het hart van:

Willy (†) en Greta Van den Broeck - De Meersman

haar zoon en schoondochter

Cindy en Koenraad Van den Broeck - Van den Brande

Tristan

haar kleinkinderen en achterkleinkind

Oprechte dank aan Dokter Fierens en het personeel van het WZC De Heymeulen te Buggenhout.

Condoleren via : www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Tav Familie Marguerite van Impe - p/a Rouwcentrum Van Damme - Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke