

*Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt altijd een weg omheen.*

*Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan.
Bram Vermeulen*



www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwcentrum Van Damme en zoon - 052 41 44 55



Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Rudolf Cassaer

echtgenoot van mevrouw Justine Lissens

Geboren te Wieze op 5 maart 1932 en er thuis
omringd door zijn familie overleden op 24 januari 2021

Bloemenkweker op rust

Wegens de maatregelen omtrent het Covid-19 virus heeft het afscheid voor Rudolf
plaats in familiale kring in de parochiekerk van de Allerheiligste Sint-Salvator te Wieze,
gevolgd door de crematie en de bijzetting van de asurne in het urnenveld op het kerkhof te Wieze.



*Herinner hem,
maar niet in sombere dagen.
Herinner hem in de stralende zon
in een prachtige tuin
met bloemen alom.*

Rudolf Cassaer

1932 - 2021

Dit melden u bedroefd maar met grote dankbaarheid:

Justine Lissens

zijn echtgenote

Gustaaf en Marlies Cassaer - Mommens

Kenneth

Julie en Manten

Gerda en Peter Cassaer - Schets

Brent en Wendy

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De Families CASSAER - LISSENS - HOFMAN - DE MEERSMAN.

*Met dank aan Dokter Van Poel, zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
de medewerkers van Familiehulp en in het bijzonder Sandy en Jolien.*

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Rooien 40 te 9280 Wieze