

Moeder,
Beelden glijden aan mijn oog voorbij,
jouw immense moed en innerlijke kracht
een nooit aflatende werklust
een zorgzame moeder, een sterke vrouw.
De tijd stond niet stil, ongemerkt werd je oud
maar je bleef om ons allen bekommerd,
een bron van geborgenheid.
Zo laat elk leven zijn sporen na.
Ik wil je volgen, waar ik ook ga
jouw liefde blijft in mij steeds leven
en geeft ons kracht om verder te gaan.



MEVROUW

Yvonne Abbeloos

weduwe van de heer Theophil Vereman († 1991)

Geboren in Mazenzele op 3 mei 1924 en er overleden in het
woonzorgcentrum Oase op 28 juni 2020

Door de omstandigheden omtrent het COVID-19 virus heeft het afscheid plaats in intieme kring
in de Sint-Pieterskerk te Mazenzele, waarna de bijzetting plaatsheeft in familiegrond.

U kan Yvonne nog een laatste groet brengen op donderdag 2 juli 2020
tussen 18 en 19 uur bij Rouwcentrum Van Damme te Lebbeke.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres : tov Familie Abbeloos

p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsessesteenweg 18, 9280 Lebbeke, 052 41 44 55



Yvonne Abbeloos

1924 - 2020

Zij leeft verder in het hart van:

Rita en Francois Vereman - De Brucker
Ludwig en Ilona Vereman - De Beul

haar kinderen

Joke De Brucker
Jan en Lynn De Brucker - De Bruyne en Frances

haar kleinkinderen en achterkleinkind

Haar neven, nichten en aanverwanten.

De families ABBELOOS - VEREMAN - DE SMEDT - VEREMAN.

Met dank aan Dokter Gaublomme, het personeel van "WZC" Oase te Opwijk
en iedereen die haar een warm hart heeft toegedragen.

VOOR ALTIJD IN ONS HART.

Lieve kinderen en kleinkinderen,
Ween niet omdat ik heenga
want ik ga een nieuw leven tegemoet.
Ik zal samen met onze va over u waken.
Mijn vurigste wens is, blijf van elkaar houden
en wees goed voor elkaar.
Vergeet mij niet en bid voor mij.

Moeder