



*Heel bijzonder, heel gewoon  
Gewoon een heel bijzonder man...*

*Met droefheid nemen we afscheid van*

# Frans D'Haens

weduwnaar van Monique Scholliers

Geboren te Antwerpen op 11 maart 1938 en overleden  
in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 27 oktober 2019.

*Oprichter Danny Sport*

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons  
afscheid te nemen van Frans in het crematorium  
"Siesegem", Merestraat 169, 9300 Aalst

**op maandag 4 november 2019 om 10 uur**

gevolgd door de crematie, waarna de uitstrooiing  
plaatsheeft op het kerkhof te Hofstade om 14.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren  
in de wachtruimte van het crematorium vanaf 9.45 uur.

*Er is gelegenheid om Frans een laatste groet te brengen  
bij Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke  
op donderdag 31 oktober 2019 van 18 tot 19 uur.*

*Hij leeft verder in de herinneringen van:*

Sonja D'Haens  
Tamara Roelandt en Yves Verheijen  
Lore en Lars  
Helga D'Haens en Geert Van Der Bruggen  
Sofie De Smet en Stef Van Damme  
Febe en Noa  
Natalie De Smet en Kevin Schockaert  
Lowie en Liv  
Cleo, Joyce en Jarno, kinderen van Geert  
Danny D'Haens (†)  
Thibau D'Haens  
Owen D'Haens  
Christophe D'Haens en Sandra Beeckman  
Demi D'Haens en vriend  
*zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

Pierre D'Haens en Monique Siau, kinderen en kleinkinderen  
*zijn broer en schoonzus*

*Een woordje van dank aan Dokter Lunskens en  
het personeel van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde  
en een bijzondere dank aan zijn vele vrienden  
die hem steeds gesteund hebben.*

Condoleren via: [www.rouwcentrum-vandamme.be](http://www.rouwcentrum-vandamme.be)  
Rouwadres: tav Familie D'Haens  
p/a Rouwcentrum Van Damme,  
Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke - 052 41 44 55