

Heden is van ons heengegaan

Kris Arbyn

zoon van Roger (†) en Paula (†) Arbyn - Dauwe

Geboren te Dendermonde op 29 juli 1968 en er
godvruchtig overleden in het AZ Sint-Blasius op 22 april 2019.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken

*Waarom al dat vechten
waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht
Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht*

Dit melden u met diepe droefheid:

Patrick en Marie-Thérèse Arbyn - De Potter

Kevin en Lesly Arbyn - Blancard, Runar en Maite

Michael Arbyn

Gerrit en Marleen Arbyn - Fierens

Robin Arbyn en Rani

Sylvester en Els

zijn broers, schoonzussen, neven en nichten

Zijn nonkels, tantes, neven, nichten en aanverwanten.

De families ARBYN - DAUWE.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Kris aan de asurne
tijdens de uitvaartliturgie **in de Sint-Egidiuskerk te St.-Gillis-Dendermonde**
(St.-Gillislaan) op donderdag 2 mei 2019 om 10 uur
waarna de uitstrooiing plaatsheeft op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst in de kerk, gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid

*Er is gelegenheid een laatste groet te brengen bij rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op maandag van 18 tot 19 uur.*

*Met dank aan Dokters en personeel van het Thoracaal centrum
van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.*

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: tav Familie Arbyn

p/a Rouwcentrum Van Damme

Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke - 052 41 44 55