

Met droefheid nemen wij afscheid van

MEVROUW

Virginie Philips

weduwe van de heer Marcel Mannaert († 2006)

Geboren te Lebbeke op 14 januari 1928 en overleden
in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 2 juni 2017.

Dit melden u met droefheid:

Maurice en Linda Van den Bossche - Mannaert

haar dochter en schoonzoon

Dirk Van den Bossche en partner

Mike en Joke

Jan en Sandy Nissens - Van den Bossche

Anouk, Axel, Kaat en Fleur

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonbroers, schoonzus, neven, nichten en aanverwanten.

De families Philips - Mannaert - De Gendt - Van De Voorde.

De afscheidsplichtigheid aan de asurne voor Virginie heeft plaats in het crematorium
"Heimolen", Waasmunstersesteeweg 13 te Sint-Niklaas via parking A

op vrijdag 9 juni 2017 om 11 uur

Waarna haar asurne zal uitgestrooid worden op de strooiweide van het crematorium.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
in de wachtruimte van het crematorium vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen in het rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteeweg 18 te Lebbeke op woensdag van 18 tot 19 uur.

condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
rouwadres: Langestraat 49, 9280 Lebbeke

Rouwcentrum Van Damme en zoon - 052 41 44 55