

Vervuld van stil verdriet,
maar dankbaar om wie hij voor ons is geweest,
nemen wij afscheid van



DE HEER

Etienne Van Eeckhoorn

echtgenoot van mevrouw Godelieve Jansegers

Geboren te Moorsel op 16 mei 1938 en
vredig thuis ingeslapen te Wieze op 11 januari 2018.
Gesterkt door de Ziekenzalving

Lid van verscheidene verenigingen

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Etienne
tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van de Allerheiligste Sint-Salvator te Wieze

op zaterdag 20 januari 2018 om 10 uur

Aansluitend volgt de crematie, waarna zijn asurne zal bijgezet
worden in het urnenveld op het kerkhof te Wieze.

Noch bloemen, noch kransen.

Samenkomst en begroeting in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.

De parochiale nadienst voor de overledenen heeft plaats op
zondag 18 februari 2018 om 9.30 uur in voornoemde kerk.

Er is gelegenheid om Etienne een laatste groet te brengen op donderdag tussen 18 en 19 uur
in het Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke.

Ik mis u waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer,
de morgenstond
de dagen rond en de avonden nog meer.

Guido Gezelle

Lieve man van
Godelieve Jansegers

Zorgzame vader en peter van
Stefan en Anne-Mie Van Eeckhoorn - Callebaut
Thomas
Sarah
Michiel
Katrien en Achim Van Eeckhoorn - Kraft
Maarten
Anne

Delen mee in dit verlies:

Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en
de vele trouwe vrienden en geburen.
De families Van Eeckhoorn, Jansegers, Vastenavond en De Witte.

Met dank aan:
Dokter Marcel Van Mulders

Voor de vele goede zorgen een bijzondere dankjewel aan:
zijn verpleger Patrick Van den Steen,
zijn kinesist Luc De Nil en
Brigitta De Boitselier van Familiehulp.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
rouwadres: Kruisabeel 24 - 9280 Wieze