



Met droefheid nemen we liefdevol afscheid van

DE HEER

Filip Van Acoleyen

Geboren te Dendermonde op 20 augustus 1966 en
overleden in het UZ Gent op 11 december 2018.

Lid van biljartclub "Hoge weg"

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Filip
tijdens de uitvaartliturgie in de Onze-Lieve-Vrouw Geboorte kerk te Lebbeke-centrum

op zaterdag 15 december 2018 om 11.30 uur

Gevolgd door de crematie en bijzetting op het urnenveld in intieme kring.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk vanaf 11.10 uur.

De parochiale nadienst heeft plaats in voornoemde kerk op zondag 20 januari 2019 om 11 uur.

Er is gelegenheid om Filip een laatste groet te brengen
in het rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke
op Vrijdag van 18 tot 19 uur.

**Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend
plotseling uit ons leven gedreven
blijf je in onze harten leven**

Hij leeft verder in de herinnering van

Nick en Ellen Van Acoleyen - Maes
Renko en Freya Van Acoleyen - Frencken
Kylani Van Acoleyen

zijn zonen en schoondochters

Ortaire(†) en Aline Van Acoleyen - Vermeir

zijn moeder

André en Anita Van Acoleyen - Baeuens en zoon
François en Andrea Cayet - Van Acoleyen, kinderen en kleinkinderen
Guido en Paula Van Acoleyen - Moens, kinderen en kleinkinderen
Roger en Francine Van Acoleyen - Verdonck, kinderen en kleinkinderen
Pierre en Myriam Cayet - Van Acoleyen en zoon
Patrick (†) en Christel Van Acoleyen - Michiels, kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Annick Van der Poten

mama van Nick en Renko

Ira Van Cauwenberghe

mama van Kylani

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

De families VAN ACOLEYEN - VERMEIR.

Met oprechte dank aan:
het personeel van WZC Heymeulen te Buggenhout en het UZ Gent.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Tav Familie Van Acoleyen
p/a Rouwcentrum Van Damme
Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke