

Daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is 't leven goed
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet



DE HEER

Paul De Koninck

echtgenoot van mevrouw Jacqueline Van Herreweghe

Geboren te Herdersem op 19 juli 1934 en thuis te Wieze,
omringd door zijn familie overleden op 7 augustus 2017.

Bestuurslid Boldersclub "De Greivers"
Gewezen bestuurslid duivendub "De Luchtklievers Wieze"
Lid van Okra en Ziekenzorg

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Paul
tijdens de uitvaartliturgie in de kerk van de Allerheiligste Sint-Salvator te Wieze.

op zaterdag 12 augustus 2017 om 11.30 uur

Aansluitend volgt de crematie, waar zijn asurne thuis een speciale plaats zal krijgen.

Samenkomst en begroeting in de rouwkapel in de kerk vanaf 11 uur.

De parochiale nadienst voor de overledenen heeft plaats op
zondag 17 september 2017 om 9.30 uur in voornoemde kerk.

Er is gelegenheid om Paul een laatste groet te brengen
op vrijdag tussen 18 en 19 uur
in het Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke.

Dit melden u met diepe droefheid:

Jacqueline Van Herreweghe

zijn echtgenote

Gilbert en Linda Perdaens - De Koninck

Davy en Anne Perdaens - Slagmulder, Silke en Verle

David en Leslie Ochoa-Fernandez - Perdaens en 

Patrick en Karine Schockaert - De Koninck

Kristof en Kelly Vergauwen - Schockaert en Lotte

Kim en Carolien De Decker - Schockaert en Kato

Herman en Lutgarde Vermeiren - De Koninck

Erik en Anthe Baeuens - Vermeiren

Bram Vermeiren

Lore Vermeiren

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten.

De families DE KONINCK - VAN HERREWEGHE - MUYLAERT - DE SMEDT.

De familie wenst haar dank te betuigen aan:
Dokter Caudron, Dokter Badisco
en de verpleging van het Wit-Gele Kruis.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

rouwadres: tav Familie De Koninck - Van Herreweghe
p/a Rouwcentrum Van Damme
Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke, 052 41 44 55