



Aan onze liefde werd ontnomen

Adolphine Van den Elzen

weduwe van Michel D'Hondt (†1989)

Geboren te Wieze op 8 juli 1928 en overleden
te Dendermonde op 5 juni 2020.

Het afscheid voor Adolphine heeft plaats tijdens de
uitvaartliturgie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Lebbeke-centrum

op zaterdag 13 juni 2020 om 10 uur

gevolgd door de crematie en bijzetting van de asurne op het
kerkhof te Wieze in familiegrond.

*Door de omstandigheden omtrent het COVID-19 virus,
zijn de plaatsen beperkt tot 85 plaatsen.*

*Er is gelegenheid om Adolphine een laatste groet te brengen
bij Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke
op donderdag van 18 tot 19 uur.*

*Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.*

Zij leeft verder in de herinneringen van:

Erik en Viviane De Smedt - D'Hondt
Gerry en Els Christiaens - De Smedt
Celeste

Roland D'Hondt

Rudy en Kristine D'Hondt - Uyttersprot
Michiel D'Hondt
Falko D'Hondt
Fleur D'Hondt

Ronny en Nancy Symons - D'Hondt
Kenneth en Hiba Bomhals - Loutfi
Kim en Valentina Bomhals - Mariño Arboleda
Santina Symons
Arrezina Symons
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Haar zus, neven en nichten.

De families Van den Elzen - D'Hondt - Vercauteren - Evenepoel

*Met dank aan Dokter Segers, directie en personeel van
Huize Mariatroon en Ter Sig.*

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Kapellekensbaan 1A bus 2 - 9280 Lebbeke