

Achter tranen van verdriet
schuilt de glimlach van herinnering

Met droefheid nemen we afscheid van

DE HEER

Etienne Van Hove

echtgenoot van mevrouw Godelieve Van Hove

Geboren te Wieze op 15 augustus 1943 en
overleden in het O.L.V.-ziekenhuis te Aalst op 17 juli 2017.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten
uit het leven van Etienne tijdens de afscheidsplichtigheid
in het crematorium "Heimolen",

Waasmunstersessesteeuweg 13 te Sint-Niklaas via parking A

op maandag 24 juli 2017 om 11 uur

Waarna de uitstrooiing van de asurne plaatsheeft
op de strooiweide van het kerkhof te Wieze.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
in de wachtruimte van het crematorium vanaf 10.45 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Godelieve Van Hove

zijn echtgenote

Peter en Adi Van Hove - Barmen
Kurt en Els Van Hove - Broeckaert
Jens Van Hove
Lien Van Hove

zijn kinderen en kleinkinderen

Steve en Conny Kurtoglu - Lobelle en gezin
Ilse Mees

Ayen, Yira, Daeja en Kaeyo

Chris en Nele Mees - Seure

Robbe en Kobe

zijn pleegkinderen en hun kinderen

Jefken

zijn trouw hondje

Marcel (†) en Julienne Vermeir - Van Hove,
kinderen en kleinkinderen

Willy en Maria (†) Van Hove - Delmartino en Liliane Vlaeminck,
kinderen en kleinkinderen

Gustaaf en Lucette Van Hove - Vercauteren,
kinderen en kleinkinderen

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Van Hove, Van Hove, De Wolf en De Neef.

Met bijzondere dank aan zijn huisarts Dokter Badisco en
het verzorgend personeel van het O.L.V.-ziekenhuis te Aalst.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

of op het rouwadres: t.o.v. Familie Van Hove

p/a Rouwcentrum Van Damme

Brusselsessesteeuweg 18 - 9280 Lebbeke, 052 41 44 55