

Bedroefd, maar dankbaar voor de vele mooie momenten
nemen wij afscheid van



DE HEER

Leopold Boodts

weduwnaar van mevrouw Francine De Wolf († 2017)

Geboren te Opwijk op 6 augustus 1927 en
overleden te Dendermonde op 30 september 2018.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit
het leven van Leopold tijdens de uitvaartliturgie in de
Onze-Lieve-Vrouw Geboorte kerk te Lebbeke-centrum
op zaterdag 6 oktober 2018 om 11.30 uur

Gevolgd door de crematie en bijzetting van de asurne
in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke in intieme kring.

Gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk vanaf 11.10 uur.

De parochiale nadienst voor de overledenen heeft plaats
op zondag 18 november 2018 om 11 uur in voornoemde kerk.

Een laatste groet kan op donderdag tussen 18 en 19 uur in het
Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke.

Dit melden u met diepe droefheid:

Jan en Anne-Marie Boodts - Maesschalck
Anneleen Boodts en vriend Tom

Herman Boodts en vriendin Els
Jeroen Boodts en vriendin Lien
Hanne Boodts en vriend Joeri

Eric en Brigitte Boodts - Dooms
Jurgen en Natalie Goossens - Malyster

Zoë

Liesl

Bram en Natalie Vandenstein - Provost

Nienke

Ferre

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verlies:

Zijn schoonbroers, schoonzussen,
neven, nichten en hun kinderen.

De families Boodts - De Wolf - Verdoodt - De Brandt.

De familie wenst haar dank te betuigen aan:

Dokter Dulca

het WZC "Seniorie Minneveld" te Lebbeke

condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadressen: Zavel 8 - 980 Lebbeke