

Degenen die ik lief heb, verlaat ik,  
om degenen die ik lief gehad heb terug te vinden.

Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

# Marguerite Achtergael

weduwe van de heer Philemon Daelemans

Geboren te Buggenhout op 14 februari 1931  
en overleden in het AZ Sint-Blasius  
te Dendermonde op 21 maart 2018.

Op vraag van Marguerite vindt de uitvaart plaats  
in intieme kring in het crematorium Heimolen  
op maandag 26 maart 2018  
waarna haar asurne zal worden uitgestrooid  
op de strooiweide van het crematorium.

condoleren via: [www.rouwcentrum-vandamme.be](http://www.rouwcentrum-vandamme.be)

In diepe droefheid nemen we afscheid van Marguerite, zij was:

De moe van

Arlette & Jean

De meter van  
De moemie van

Danielle & Ronny  
Dany & Elke

De mémé van oma van  
De meter Marguerite van

Caitlin & Caro  
Lilly & Lize

Die dag was je reeds aan het dwalen  
Je ogen vonden ons niet meer  
Je keek naar boven naar het plafond

Stil zijn we die avond vertrokken  
In de hoop dat je beter zou worden  
Maar het heeft niet mogen zijn

De nacht is gekomen  
En heeft je meegenomen  
Zachtjes ben je heengegaan

Je was voor ons de moe, meter, moemie,  
Mémé van oma en meter Marguerite  
Vele namen voor iemand die van iedereen hield

Uniek zal je blijven, voor altijd in ons hart.