

Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Liefdevol nemen we afscheid van

MEVROUW

Monique Moens

weduwe van de heer Clement Brusselmans († 2003)

Geboren te Denderbelle op 20 december 1945
en overleden in het WZC "Heymeulen"
te Buggenhout op 5 augustus 2017.

We nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van Monique op **zaterdag 12 augustus 2017 om 11 uur**
in het crematorium "Heimolen",
Waasmunstersesteenweg 13 te Sint-Niklaas via parking A

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in
het columbarium op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
in het crematorium vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid om Monique een laatste groet te brengen
in rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke
op donderdag van 18 tot 19 uur

Dit melden u met diepe droefheid:

haar dochter, schoonzoon en kleinzonen:
Claudia en Dirk Brusselmans - Davidt
Jens Davidt en vriendin
Jaben Davidt

haar hondje en beste vriend:
Bella

Delen mee in dit verlies:
Haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven, nichten en aanverwanten.

De families Moens - Brusselmans, De Hauwer - Raes.

De familie wenst in het bijzonder Dokter F. Saeys en
het personeel van WZC "Heymeulen" te Buggenhout
te bedanken voor alles wat ze voor hun
en hun moeder hebben gedaan.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Zavel 49 - 9280 Lebbeke