



liefdevolle herinnering aan

# *Lyliane Van Medegael*

weduwe van Gustaaf Boel († 2021)

Geboren te Aalst op 28 april 1937 en  
overleden te Lebbeke op 2 november 2024.

*Oud worden is als een kind  
machteloos toekijken  
hoe je levenslange zandkasteel  
golf na golf  
onherroepelijk wordt weggespoeld  
door de zee  
van je naderende dood.*

*Zij leeft verder in het hart van:*

Haar zus, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

*Met dank aan Dokter Pauwels en  
het personeel van WZC Huize Wispelaere te Lebbeke.*

Wij nemen in intieme kring afscheid van Lyliane,  
waarna zij bijgezet zal worden in het urnenveld op het kerkhof te Wieze.