

Onze oprechte dank aan haar huisarts Dr Beysens,
de fantastische medewerkers en vrijwilligers van WZC Sint-Jozef Moerbeke
die ervoor gezorgd hebben dat moeder tijdens haar laatste jaren een echte thuis gekregen heeft.

Arlette Albrecht

Weduwe van Marcel Van Damme † 2022

31 januari 1942 - 13 februari 2026

We nemen in intieme kring afscheid van moeder.



We hebben het eerst niet willen zien, we konden het niet geloven
Maar langzaam zagen we het begrip diep in je ogen doven
Ofschoon je nog steeds bij ons was had je ons verlaten
De dag kwam langzaam dichterbij dat we niet meer met jou konden praten
Het brak ons hart je zo te zien, zo langzaam afgeleden
Je geest die eens zo helder was leefde slechts in het verleden
Daar in je eigen wereldje konden we je niet bereiken
We konden je taal niet meer verstaan, alleen maar naar je kijken
Bedankt voor alles wat je deed in al die jaren
We zullen je zoals je vroeger was, diep in ons hart bewaren.

Ze leeft verder in het  van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Marleen & Willy

Nancy & Gert - Eveline & Arno, Celle

Sandra & Michaël - Tessa & Klaas, Maede - Amélie & Jul

Peter & Karen - Jarne, Kato, Léon